

Maak goedlopende zinnen met deze woorden. Meerdere antwoorden zijn juist. Wij geven één antwoord.

mayonaise bazuin balsem analyse gozer griezelige lactose narcose
splitsen vieze magazijn gezond lefgozer bezem wensen desem ruzies
ritsen raamkozijn rupsen

1. Mama maakt heerlijk brood met zelfgemaakte als ingrediënt.
2. De verzacht de pijn van een schaafwond.
3. Vorige week zijn drie kapotgegaan.
4. De wetenschapper voert een grondige uit van de gegevens.
5. Ik bestel een frietje met bij de snackbar.
6. Milas helpt zijn vader met het opruimen van het
7. Soms hebben we met elkaar, maar we maken het altijd weer goed.
8. Milo is een stoere die altijd klaarstaat voor zijn vrienden.
9. Ik mag mijn voor mijn verjaardag opschrijven.
10. De kruipen over de bladeren.
11. Sommige mensen hebben een intolerantie voor en vermijden zuivel.
12. De patiënt wordt onder gebracht voor de operatie.
13. In het spookhuis hangt een sfeer in de donkere gangen.
14. Deze som kun je uitrekenen door de getallen te
15. Lachen is en daarom kijk ik graag naar komedies op televisie.
16. De muzikant blaast op zijn om het koninklijk orkest te leiden.
17. Ik maak een sopje, pak een dweil en begin de drab weg te poetsen.
18. Papa gaat straks het van ons huis schilderen.
19. De dappere jongen is een echte en durft alles aan.
20. Het kleine kind speelt met zijn, alsof het een toverstaf is.

Maak goedlopende zinnen met deze woorden. Meerdere antwoorden zijn juist. Wij geven één antwoord.

mayonaise bazuin balsem analyse gozer griezelige lactose narcose
splitsen vieze magazijn gezond lefgozer bezem wensen desem ruzies
ritsen raamkozijn rupsen

1. Mama maakt heerlijk brood met zelfgemaakte desem als ingrediënt.
2. De balsem verzacht de pijn van een schaafwond.
3. Vorige week zijn drie ritsen kapotgegaan.
4. De wetenschapper voert een grondige analyse uit van de gegevens.
5. Ik bestel een frietje met mayonaise bij de snackbar.
6. Milas helpt zijn vader met het opruimen van het magazijn.
7. Soms hebben we ruzies met elkaar, maar we maken het altijd weer goed.
8. Milo is een stoere gozer die altijd klaarstaat voor zijn vrienden.
9. Ik mag mijn wensen voor mijn verjaardag opschrijven.
10. De rupsen kruipen over de bladeren.
11. Sommige mensen hebben een intolerantie voor lactose en vermijden zuivel.
12. De patiënt wordt onder narcose gebracht voor de operatie.
13. In het spookhuis hangt een griezelige sfeer in de donkere gangen.
14. Deze som kun je uitrekenen door de getallen te splitsen.
15. Lachen is gezond en daarom kijk ik graag naar komedies op televisie.
16. De muzikant blaast op zijn bazuin om het koninklijk orkest te leiden.
17. Ik maak een sopje, pak een dweil en begin de vieze drab weg te poetsen.
18. Papa gaat straks het raamkozijn van ons huis schilderen.
19. De dappere jongen is een echte lefgozer en durft alles aan.
20. Het kleine kind speelt met zijn bezem, alsof het een toverstaf is.